

Skandalen CSC – et lærestykke i rå kapitalisme

Efter forårets konflikt på CSC afdækkes lidt efter lidt det beskidte spil, der ligger bag - er det en virksomhed vi kan betro den danske stats opgaver til?

Allerede i januar gik det amerikanske børstilsyn ind i undersøgelser foranlediget af, at henved ½ mia. manglede i det nordiske regnskab. I juni afslørede Mike Manusco, den amerikanske finansdirektør, at svindlen handler om kapitalisering. Professor og centerleder Claus Holm fra Århus Universitet vurderer udtalelserne derhen, at der er tale om, at noget er værdisat for højt. Eller sagt på en anden måde: *"Bundlinjen burde vise et mindre godt resultat, end tilfældet er. Mindre overskud eller større underskud. "Hvis logikken holder, så tyder det på, at man har villet pynte på resultatet for året,"* siger Claus Holm til Computerworld. Internt på CSC forlød det dengang, at den amerikanske ledelse pressede voldsomt på, for at få leveret et godt kvartalsregnskab den 1.4.

Bankerne støtter fallitboet – aktionærene lægger sag an

Af det amerikanske børstilsyn, SEC, fremgår det, at CSC pr. 18. marts har lånt i alt 1,5 milliarder dollars - svarende til omkring 8,1 milliarder danske kroner. Store banker, som blandt andre Goldman Sachs Bank, Citibank og Bank of America står bag lånet. Danske Bank står for udlån på 80 millioner dollars - svarende til 433 millioner kroner, netop det beløb, der er svindlet for!

"Selskabet er sagsøgt efter brud på en af de vigtigste børsretlige regler i USA nemlig Rule 10b-5 som frit oversat forbyder ledelsen at udsende væsentlige falske, fejlagtige eller mangelfulde oplysninger til børsmarkedet" sagde Caspar Rose til Computerworld den 15. juni.

Lederne forlader skuden

Med afsløringen i juni af svindlens karakter og konfliktens afslutning fulgte også dårligt klima på arbejdspladsen. PalleE skriver på fagdata.dk: *"Specielt 3 CSC-ledere skulle hidtil have optrådt ualmindelig modbydeligt, perfidt og ubehøvet overfor flere CSC-ansatte. Så vidt vi er orienteret skulle det dreje sig om følgende personer i CSC's ledelse: Carsten Lind, Ivan Stig Sørensen, Bent Lauridsen."*

En lang række ledende medarbejdere er hen ad vejen stået af, i 2010 forsvandt mange og Fridtjof Lind, chef for offentligt it skred i januar efter 24 år. Gisle Eckhoff, administrerende direktør for CSC i Norge forsvandt i marts. 31. august forlod CSC's danske personaleledende direktør, Pernille Leding, sin stilling med øjeblikkelig virkning. Hun havde siden kort efter konflikten holdt ferie, og valgte selv at forlade stillingen.

18. oktober forlod den adm. direktør Carsten Lind CSC med øjeblikkelig virkning. Computerworld skriver at i månederne op til Carsten Linds exit hos CSC har koncerndirektør Jesper Skovhus Jensen fra en af de største offentlige kunder, Skat, været i heftige diskussioner med netop CSC-topchefen om et it-projekt til 200 millioner kroner: *"Jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg kun kan opfatte det hidtidige forløb som et bevidst forsøg på at kaste slør over den reelle situation i projektet,"* skrev han i en mail til Carsten Lind.

CSC topchef løber med pengene

Den 9. november meddelte CSC's globale koncernchef Michael W. Laphen, at han går på pension inden han bliver 62. Fratrædelsesaftalen indebærer en livslang ydelse på 440.000 kr. om måneden, hvilket svarer nogenlunde til hans nuværende løn uden alskens aktieudbytter mv., dertil kommer et engangsbeløb på 36 millioner. Gad vide hvad Carsten Lind har fået? i det lys nok kun småpenge.



Michael W. Laphen har bl.a. tætte forbindelser til Bank of America og Lehman

Brothers



CSC-aktiekursen 21.11.2011 på katastrofekurs

14. november kom så regnskabet for 2. kvartal med et underskud på 2,85 mia. dollar, heraf er en stor del som nedskrivning af firmaets bogførte goodwill. Det kniber i den grad med tilliden til CSC.

CSC skrev således til det amerikanske børstilsyn den 9. november 2011: "*Revisionskomiteens undersøgelse er ligeledes blevet udvidet til at omfatte en gennemgang af visse aspekter af virksomhedens regnskabspraksis i firmaets outsourcing-division i USA, samt visse af firmaets kontrakter og tilhørende oplysninger, som vedrører færdiggørelsesgraden af regnskabsmetoden.*"

I Danmark forsøger CSC at redde sit image ved at sætte flere udenlandske eksperter på at få Skats opkrævnings- og betalingsystem, debitorotor, til at fungere hurtigst muligt. Men politiet er ved at have fået nok af Polsag-skandalen, så kommende it-driftskontrakter sendes snart i udbud.

Mon ikke det er på tide at ind-source de offentlige opgaver i et dansk offentligt ejet selskab?